

Verlangen naar God

God, U bent mijn God, U zoek ik,
naar U smacht mijn ziel,
naar U hunkert mijn lichaam
in een dor en dorstig land, zonder water.

In het heiligdom heb ik U gezien,
uw macht en majesteit aanschouwd ...

Liggend op mijn bed denk ik aan U,
wakend in de nacht prevel ik uw naam.
U bent altijd mijn hulp geweest,
ik juichte in de schaduw van uw vleugels.
Ik ben aan U gehecht, met heel mijn ziel,
uw rechterhand houdt mij vast.

Psalm 63,2-3,7-9

Meer weten?

Een onmetelijke schatkamer – leven en bidden met de bijbel, Jean Bastiaens, KBS, 2009
Wees altijd blij. Paulus' brief aan de Filippijzen, Sylvester Lamberigts, Halewijn, 2011
Geloof onder woorden, Katholiek basisboek voor volwassenen, Adveniat, 2012

Deze folder wordt u aangeboden door:



Uitgave, april 2012

© Adveniat geloofseducatie, Baarn (NL), www.adveniat.nl, www.reliboek.eu

Verdeling in België: Halewijn, Antwerpen, www.halewijn.info

Tekst: Jean-Pierre Rosa / Vertaling: Nelleke de Jong - van den Berg

Oorspronkelijke titel: *La Bible, un trésor à découvrir*, Fiches Croire © Bayard Presse, Parijs

De Bijbel, een verborgen schat



Folders **GELOVEN**

Antwoord op uw vragen over leven en geloof

10



Al eeuwenlang is de Bijbel het meest gelezen, bestudeerde en vertaalde boek ter wereld (in meer dan duizend talen!) Elk jaar worden er in Nederland en Vlaanderen honderdduizenden van verkocht in diverse vertalingen. Wat maakt de Bijbel zo succesvol en zo vitaal? Hoe benader je zo'n indrukwekkend monument? Wat moet je er in elk geval van weten?

De Bijbel is een boekenkast!

De Bijbel is geen gewoon boek, maar een verzameling heel verschillende boeken. Het Griekse woord waarmee de Bijbel wordt aangeduid, *ta biblia*, betekent 'de boeken'.

Je vindt er mythische, heldhaftige en historische verhalen in, opsommingen van wetten, stambomen, gedichten, wijsheidsteksten, profetieën, visioenen, gebeden en aansporingen. Waarschijnlijk zijn de eerste boeken in de achtste eeuw voor Christus op schrift gesteld, de laatste omstreeks 100 na Christus.

De boeken stonden aanvankelijk op zichzelf en werden in de loop der eeuwen onvermoeibaar bestudeerd, geko-

pieerd, en uiteindelijk in een bepaalde volgorde samengevoegd.

De Bijbel is de heilige tekst voor joden en ook voor christenen (al erkennen de joden, dat is bekend, de teksten over Jezus, die het Nieuwe Testament vormen, niet). De verhalen over Abraham en Mozes, personen als Maria (Myriam) en Jezus (Aïssa) komen ook voor in de Koran, net als talloze andere ontleningen. ●



Wie heeft de Bijbel geschreven?

Traditioneel worden de eerste vijf boeken aan Mozes toegeschreven, de Psalmen aan David en weer andere 'boeken' aan Jesaja of Jeremia. Tegenwoordig weten we dat de Bijbel is ontstaan dankzij een lang en ingewikkeld proces, door mondelinge overlevering en bijdragen uit koninklijke kronieken en filosofische stromingen. Die teksten zijn bewerkt en uiteindelijk, omstreeks de

tweede eeuw voor Christus, komen vast te liggen. Sindsdien is de Bijbel door gelovigen steeds verder ontwikkeld, dankzij ontelbare toevoegingen en herinterpretaties, wat verklaart dat de christelijke Bijbel verschilt van de joodse. Gelovigen zijn ervan overtuigd dat God zelf ook vandaag nog via deze teksten tot ons spreekt.

De joodse Bijbel ...

De Bijbel is om te beginnen het heilige boek van de joden. Zij hebben

er 24 boeken in opgenomen, alle geschreven in het Hebreeuws en onder te verdelen in drie groepen: de wet (Tora), de profeten en de geschriften. Voor gelovige Joden bevatten de eerste vijf boeken van de Bijbel (de wet of de Tora) de basisteksten die het leven van een gelovige regelen en structureren. De Tora is veel meer dan een verzameling voorschriften, hij vertelt het verhaal van de relatie van een volk, Israël, tot zijn God.

... en de christelijke Bijbel

In het begin van onze jaartelling herkenden de christenen in Jezus van Nazaret de Zoon van God, de koning die niet van deze wereld is en die de verwachting van de mensen komt vervullen. Zij schreven ooggetuigenverslagen over Jezus (de evangeliën) en over het ontstaan van de eerste

De Bijbel bevat een onuitputtelijke rijkdom voor iedereen die dichter bij God wil komen

christengemeenschappen (Handelingen van de apostelen), en verder brieven aan die jonge gemeenschappen. Deze verzameling vormt voor christenen het tweede deel van de Bijbel, dat het Nieuwe Testament wordt genoemd en uit 27 boeken bestaat.

Is de Bijbel 'waar'?

Omdat de Bijbel het Woord van God is, denken veel mensen dat de Bijbel geen vergissingen kan bevatten en dat je alles wat erin staat letterlijk moet nemen. Ja, wat in de Bijbel staat, is waar, maar dat wil niet zeggen dat het een verslag is van hoe het is gebeurd. De

Bijbel geeft ons er de betekenis van. Zo kun je geloven dat God de wereld heeft geschapen, maar dat zegt niets over hoe Hij dat heeft aangepakt. De Bijbel bevat symbolische en poëtische taal, het is geen wetenschappelijke tekst. De Bijbel is openbaring, geloofstaal.

Hoe lees je de Bijbel?

Maar hoe moet je de Bijbel dan lezen? Als een fabel of een mythe? Eigenlijk moeten we de Bijbel steeds opnieuw bestuderen en overdenken, het is het woord van God, tot ons persoonlijk gericht. Het is een licht op ons levenspad. Tijdens de eucharistievie-

ring op zondag worden drie tot vier bijbelpassages gelezen: een fragment uit het Oude Testament, een psalm en twee fragmenten uit het Nieuwe Testament. In elk geval een stukje uit de evangeliën. In zijn preek geeft de pastor hierbij uitleg, zodat we ze begrijpen en ze ons inspireren in ons gebed en in ons leven.

Leven met de Bijbel

Zo vinden we in de Bijbel gaandeweg de woorden die ons helpen de vreugde en de moeilijkheden die we doormaken, te begrijpen. Vooral de psalmen, eigenlijk lange gebeden, nu eens fel, dan weer mild, geven ons de gelegenheid om van ons hele leven een gebed te maken. Ook het Nieuwe Testament dat ons laat kennismaken met Jezus en zijn leerlingen, is een onuitputtelijke bron van inspiratie. ●

Je weg vinden in de Bijbel

Elk boek heeft een titel. En elk boek is verdeeld in hoofdstukken en elk hoofdstuk in verzen. Die onderverdeling is in elke Bijbel hetzelfde om het lezers mogelijk te maken de weg te vinden in de tekst. Zo verwijst 'Lc 24,27' naar het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 24, vers 27. En 'Dt 6,4-6' verwijst naar het boek Deuteronomium, hoofdstuk 6, de verzen 4 tot en met 6.

De Bijbel van de christenen

De christelijke Bijbel bestaat uit het Oude en het Nieuwe Testament. Het woord 'testament' betekent hier niet 'laatste wilsbeschikking', maar 'verbond'. De Hebreeuwse Bijbel wordt Oude of Eerste Testament genoemd – het eerste verbond. De christenen hebben er de 27 boeken van het Nieuwe Testament aan toegevoegd. Deze vertellen het verhaal van het nieuwe verbond dat God door Jezus met de mensen sloot. Voor katholieken en Grieks-orthodoxen bestaat het Oude Testament uit 46 boeken, voor protestanten uit 39 boeken (gelijk aan de joodse Bijbel in deels andere volgorde).

Het Nieuwe Testament

Het Nieuwe Testament bevat 4 evangeliën (Matteüs, Marcus, Lucas, Johannes), de Handelingen van de apostelen (geschreven door Lucas) en 21 brieven (ook wel epistels genoemd), toegeschreven aan Paulus (14), Johannes (1), Petrus (2), Johannes (3) en Judas (1). De Openbaring van Johannes (of Apocalyps) wordt toegeschreven aan Johannes en vormt de afsluiting van het Nieuwe Testament met de oproep waakzaam te zijn tot de terugkeer van Jezus.

De evangeliën

Het woord 'evangelie' komt van een Grieks woord dat 'goed nieuws' betekent. Het verwijst naar de boodschap die Jezus bracht en voorleefde, en die door zijn leerlingen is doorgegeven. Twee van de evangelisten hebben Jezus zelf gekend (Matteüs en Johannes), de andere twee (Marcus en Lucas) niet. De vier evangeliën geven ieder een getuigenis van het leven, de terdoodveroordeling en de verrijzenis van Jezus. Al 2.000 jaar inspireren ze christenen in hun geloof.

