



Gent, 10 april 2024

Beste ouders van eerste communicanten uit Opdorp,

Ik betreur de ontwikkelingen rond de eerste communie waarvan ik op de hoogte ben gebracht. Ik wil de hand uitsteken en ieder van jullie vragen om aan te sluiten bij de parochiale eerste communievieringen.

We werken in ons bisdom aan de pastorale eenheid in 43 'nieuwe parochies' waarvan de H. Mariaparochie in Buggenhout/Lebbeke er één is. Wat betreft eucharistievieringen op zondag (of zaterdagavond) is gekozen voor enkele plaatsen waar mensen samengebracht worden. Dat kan niet meer overal. Dat geldt dus ook voor de eerste communievieringen die plaats vinden daar waar er op zondag (of zaterdagavond) eucharistie gevierd wordt.

Ik begrijp heel goed dat dat voor mensen moeilijk kan liggen. Het betekent namelijk afscheid nemen van wat vroeger plaatselijk kon.

De eerste communie van kinderen is een feestelijk gebeuren. En een feest wil altijd mensen verzamelen. Reeds lange tijd willen we dat feest ook zijn juiste plaats geven. Het is een stap in de groei naar het beleven van het christen zijn en een kennismaking met de kerkgemeenschap die groter is dan de vroegere kleine parochie.

Het is vandaaruit dat ook in de Heilige Mariaprochie in Buggenhout/Lebbeke keuzes worden gemaakt. Ik sta achter die keuzes en kan niet goedkeuren dat los daarvan eigen vieringen worden opgezet.

Daarom nodig ik jullie uit om aan te sluiten bij de eerste communie op één van de voorgestelde momenten van de eucharistie in de Mariaparochie.

Via de parochiale website (<https://www.mariaparochie.be/sacramenten-en-vieringen/eerste-communie>) kunnen jullie opnieuw inschrijven.

Dat is zo afgesproken met de pastoor. Jullie en jullie kinderen zullen hartelijk welkom zijn!

Omdat de eerste communie al kort bij is, stuur ik deze brief nu. Ik heb aan mijn medewerkers gevraagd om nadien verder in gesprek te gaan met lokale parochiemedewerkers en allen die hierbij betrokken zijn.

Voor nu wens ik alle kinderen die hun eerste communie doen en hun ouders reeds proficiat.

Vriendelijke groet,

Bisschop Lode Van Hecke