



Comité intereclésial de Bruxelles
Interkerkelijk Comité van Brussel
Brussels Interchurch Committee
cib.unitechretiens@gmail.com

Verantwoordelijke uitgever : Interkerkelijk Comité voor Brussel



Oecumenische viering
Gebedsweek voor de eenheid van de christenen
2022

*“Wij hebben zijn ster zien opkomen en wij zijn gekomen
om Hem te huldigen” (Mt 2, 2)*



*Bijbelcitatien uit de Willibrordvertaling 1995
© All rights reserved.*

Our Lord, our Lord

Our Lord, our Lord, came for us our Lord. born in the manger like us
because He truly loves us.

Refrain: He loves all of us; He redeemed all of our souls. (2)

Our Lord, our Lord, came for us our Lord. (2) I am glad, I am glad; by your birth, O
my Lord, your birth in Bethlehem a great joy to my soul.

Our Lord, our Lord, came for us our Lord. (2) The virgin rejoiced in the word of
Gabriel, our hearts are happy in the birth of Emmanuel.

Our Lord, our Lord, came for us our Lord. (2) In the east was a star shone to the
wise men. Our hearts are candles lit to the Holy Lord.

https://www.youtube.com/watch?v=93_cM9FwSe8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1YUA_a0yTKpJ7WQCnjogpvNgXAwkO4E-M5dWXnoovWwHbNiESCwJgYZN8

Inleiding door kardinaal Jozef De Kesel



Steeds meer beseffen we dat de eenheid van de Kerk waarop we hopen en waarvoor we bidden een eenheid in verscheidenheid zal zijn. Maar tot hiertoe leidt de verscheidenheid nog niet tot eenheid. We zijn nog verdeeld. En toch, in de mate dat we onze verdeeldheid erkennen en daadwerkelijk verlangen naar eenheid en ervoor bidden, beseffen we ook alsmeer hoe groot de eenheid is die tussen ons al bestaat. Multilaterale en bilaterale gesprekken over de belangrijkste kwesties die ons scheiden, hebben reeds tot belangrijke en in bepaalde gevallen tot verregaande consensus geleid. Maar de resultaten van die gesprekken brengen niet automatisch de eenheid. Eenheid kan er slechts komen als niet alleen de theologische commissies maar ook de kerken zelf meer en meer met elkaar delen, elkaar ontmoeten en naar elkaar toegroeien. Eenheid kan er slechts komen als de kerken zelf elkaar waarderen en liefhebben.

Op de laatste avond van zijn leven heeft Jezus gebeden voor de eenheid. Hij heeft aan zijn leerlingen ook gevraagd dat ze elkaar zouden liefhebben zoals Hij hen heeft liefgehad. Er is een diepe band tussen de eenheid, waarvoor Hij gebeden heeft, en de liefde waartoe Hij oproept. De eenheid is niet iets dat we zelf zullen maken. Het zal de Heer zijn die ons weer verenigt. Daarom is het gebed zo onontbeerlijk. Maar eenheid is slechts mogelijk als we elkaar liefhebben en waarderen. De liefde is de ware motor van de oecumene.

Liefde veronderstelt respect en eerbied, vriendschap en hartelijkheid, ontmoeting en samenwerking. Zonder de liefde dient de oecumene tot niets. Het is de liefde die me naar de eenheid met de ander doet verlangen. Het is ook de liefde die me de ander in zijn anders zijn leert respecteren. De volkomen eenheid, zichtbaar en structureel verankerd, is voor het ogenblik nog niet mogelijk. Maar niets ligt de spirituele oecumene in de weg. Niets belet ons elkaar te zoeken en lief te hebben. Hier hoeft van geen stagnatie sprake te zijn. Hier zet de oecumenische beweging zich werkelijk door. Ze brengt vernieuwing van mentaliteit, innerlijke bekering en bereidheid tot hervorming.

Het is op deze weg van de spirituele oecumene dat we kunnen en moeten verder gaan. Het is de Heer zelf die ons op deze weg tegemoet komt. Hij is het die ons hart doet branden. Hij is het die met ons bidt. De eenheid van de kerk is niet onmogelijk. Zolang we ons verzamelen rond Gods Woord. Zolang we, zoals de Wijzen uit het Oosten, alles doen om Hem te vinden. Zolang we ons verenigen met het gebed van Christus zelf. De Vader zal het gebed van de Zoon niet onbeantwoord laten. Als het de Heilige Geest is die aan de oorsprong ligt van de oecumenische beweging, dan zal Hij die ook voltooien.

+ Jozef De Kesel

Aanwijzingen voor wie de viering voorbereidt

Tijdens deze *Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen* komen christenen uit talrijke en verschillende tradities en confessies over heel de wereld samen om te bidden voor de eenheid van de christenen. Dit jaar zijn de teksten en het schema van de oecumenische viering voorbereid door de *Raad van Kerken van het Midden-Oosten*. De keuze van de Bijbelse en liturgische teksten refereert aan het bezoek van de Wijzen aan de pasgeboren Koning, zoals dit beschreven staat in Mt 2, 1-12 en meer speciaal in vers 2: *Wij hebben zijn ster zien opkomen en wij zijn gekomen om Hem te huldigen.*

Als christenen uit het Midden-Oosten aan de viering deelnemen, is het wenselijk hen uit te nodigen sommige hymnes in hun eigen taal te laten zingen. Omdat het gebruik van digitaal materiaal voor het gebed sinds enkele jaren gebruikelijk is, kunnen links naar opnames, video's en online beschikbare muziek aangewezen zijn. Het is natuurlijk mogelijk in de lokale context andere liederen en hymnes te gebruiken om het thema van dit jaar tot zijn recht te laten komen.

Verschiede zaken moeten voorbereid worden voor het deel van de viering *Het delen van het licht van Christus*. Vooreerst een lap donkerblauwe stof die op een bepaalde plaats wordt aangebracht om zo de nachtelijke hemel te verbeelden. Vervolgens een grote ster die op deze stof kan worden vastgemaakt. En ten slotte kleine sterretjes in papier voor de gelovigen. Naargelang de context kunnen alle aanwezigen voor dat deel van de viering *Het delen van het licht van Christus* uitgenodigd worden om een ster te nemen en die vast te maken aan de 'hemel', bij wijze van offerande aan de hemelse Koning. Vertegenwoordigers kunnen eveneens uitgenodigd worden om dit te doen in naam van de verschillende groepen en gemeenschappen die deelnemen aan het gebed.

De lezingen kunnen aan verschillende personen toevertrouwd worden. Ook de teksten die bestemd zijn voor de voorganger kunnen verdeeld worden over de verschillende kerkmensen of verantwoordelijken van de verschillende tradities en gemeenschappen die aan het gebed deelnemen. Die verantwoordelijken kunnen ook samen de zending en zegening uitspreken.

Bijbeltekst voor de Bidweek voor de Eenheid van de Christenen en voor het hele jaar 2022

[1] Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, ten tijde van koning Herodes, kwamen er uit het Oosten magiërs in Jeruzalem aan. [2] Ze vroegen: 'Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Want wij hebben zijn ster zien opkomen en wij zijn gekomen om Hem te huldigen.' [3] Toen koning Herodes hiervan hoorde, schrok hij, en heel Jeruzalem met hem. [4] Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen en wilde van hen weten waar de Messias geboren zou worden. [5] Ze zeiden hem: 'In Betlehem in Judea. Want zo staat het geschreven bij de profeet: [6] Betlehem, land van Juda, u bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit u zal een leider voortkomen, die herder zal zijn van mijn volk Israël.'

[7] Toen riep Herodes de magiërs in stilte bij zich en vroeg nauwkeurig naar de tijd waarop de ster verschenen was. [8] Hij stuurde hen naar Betlehem met de woorden: 'Ga een nauwkeurig onderzoek instellen naar het kind. Wanneer u het gevonden hebt, laat het mij dan weten; dan kan ook ik het gaan huldigen.' [9] Toen ze de koning aanhoord hadden, gingen ze weg. Opeens ging de ster die ze hadden zien opkomen voor hen uit, tot ze bleef staan boven de plaats waar het kind was. [10] Toen ze de ster zagen, werden ze met buitengewoon grote vreugde vervuld. [11] Ze gingen het huis binnen en zagen het kind met zijn moeder Maria. Ze vielen op hun knieën en huldigden het. Ze haalden hun schatten tevoorschijn en gaven Hem goud, wierook en mirre als geschenk. [12] En omdat ze in een droom gewaarschuwd waren om niet naar Herodes terug te keren, namen ze de wijk en gingen ze langs een andere weg naar hun land terug.

Eerste dag

*'Wij hebben zijn ster zien opkomen' (Mt 2, 2)
Richt ons op en leid ons naar het volle licht*

Lezingen

Zach 4, 1-7

Ps 139, 1-10

2 Tim 1, 7-10

Joh 16, 7-14

Bezinning

In deze kwetsbare en onzekere wereld zijn we op zoek naar licht, naar een teken van hoop. Als het kwade ons omringt, verlangen we naar het goede. Wij zoeken het in ons, maar wij zijn zo dikwijls terneergeslagen door onze zwakheid en hopeloos. Onze hoop ligt in de God die wij eren. In zijn wijsheid, doet Hij ons hopen op een goddelijke tussenkomst; maar we konden ons niet voorstellen dat die zich zou manifesteren in een persoon en dat de Heer zelf het licht zou zijn midden onder ons. Dat oversteeg al onze verwachtingen. De gave van God die ons te beurt viel, was *een geest van kracht en liefde*. Niet vanuit onze eigen inspanningen en mogelijkheden werden we geleid naar dit volle licht, maar door de Heilige Geest van God.

In de duisternis waarin de mensheid gehuld is, scheen een ster uit het oosten. In die ster zien we een licht in de diepste duisternis waarin we van elkaar gescheiden zijn. Het licht van deze ster heeft zich niet alleen gemanifesteerd op een bepaald moment in de geschiedenis, het blijft schijnen en onze tijd veranderen. Doorheen de tijden en sinds deze ster voor het eerst verscheen, heeft de wereld dankzij het leven van de apostelen van Christus leren onderkennen wat de hoop is waartoe de Heilige Geest ons leidt. Zij leggen getuigenis af van de werking van God in alle tijden en van de blijvende aanwezigheid van de Heilige Geest. Ondanks de wisselvalligheden in de geschiedenis en de omstandigheden die niet meer dezelfde zijn, blijft de Verrezene schitteren en verschijnt Hij in het verloop van de tijd als een licht dan ons allen leidt tot het volle licht in de duisternis, die ons scheidt van elkaar.

Het verlangen om al wat ons van elkaar scheidt te overwinnen, nodigt ons uit om te bidden voor de eenheid van de christenen.

Laat ons bidden ...

Heer onze God, verlicht ons op de weg naar het licht van Christus, die ons voorgaat en ons leidt. Verlicht ons en blijft bij ons. Zet ons op weg naar de kleine kribbe in ons hart, waar een nog groter licht sluimert. Gij die het licht hebt doen oplichten, wij danken U voor deze ster die nimmer vervaagt, Jezus Christus, onze Heer en Redder. Moge Hij een licht zijn op onze pelgrimsweg. Genees ons in onze verdeeldheid en laat ons streven naar het licht, zodat wij in dat licht onze eenheid mogen terugvinden. Amen



In het evangelie van Matteüs (2, 1-12) is de ster aan de hemel van Judea een langverwacht teken van hoop dat de Wijzen uit het Oosten, en in feite alle volkeren op aarde, op weg heeft gezet naar de plaats waar de ware Koning en Redder is verschenen. Die ster is een gave, een teken van de liefdevolle aanwezigheid van God in heel de mensheid. Voor de Wijzen, is het een teken dat een koning geboren is. Door haar schittering leidt ze de mensheid naar een veel groter licht, Jezus, het nieuwe licht dat ieder mens verlicht en ons leidt naar de glorie van de Vader en de pracht van zijn uitstraling. Jezus is het licht dat schijnt in onze duisternis, toen het door de Heilige Geest vlees is geworden uit de maagd Maria en mens geworden is. Jezus is het licht dat nog intenser de duisternis van deze wereld heeft doordrongen toen Hij voor ons en voor ons heil zichzelf heeft verloochend en gehoorzaam is geworden tot aan de dood. Hij deed het om onze weg naar de Vader te verlichten, zodat wij Hem leren kennen en de liefde die Hij ons toedraagt, Hij die zijn eniggeboren zoon heeft geschonken opdat wij door het geloof in Hem niet verloren zouden gaan, maar mogen delen in het eeuwige leven.

De Drie Koningen hebben zijn ster gezien en hebben ze gevolgd. Traditioneel zien de commentatoren in hen een symbool van de verschillende, op dat ogenblik bekende volkeren en een teken van de universaliteit van de goddelijke oproep die zich manifesteert in het licht van de ster die schittert in het oosten. Zij zien in de gedreven zoektocht van de Wijzen naar een nieuwgeboren koning ook de honger naar waarheid, goedheid en schoonheid die de mensheid beroert. Sinds het begin van de schepping is er bij de mensen een verlangen om God te kennen en Hem te eren. De ster verscheen toen het goddelijke kind werd geboren in de volheid der tijden; het is de lang verwachte aankondiging van Gods reddende werking die begint in het mysterie van de menswording.

De Wijzen openbaren de door God gewilde eenheid tussen alle naties. Zij komen uit verre landen en vertegenwoordigen de verschillende culturen. Ze worden gedreven door eenzelfde honger naar het zien en kennen van de pasgeboren koning. Zij komen samen in de stal van Betlehem om hem eenvoudig te eren en hun gaven aan te bieden. Christenen zijn geroepen een teken te zijn van de wereld die God geschapen heeft, (...)

Tweede dag

Waar is de pasgeboren Koning der Joden? (Mt 2 ,2)

De nederigheid van de leiders slecht muren en leidt ons met liefde

Lezingen

Jr 23,1-6

Ps 46

Fil 2,5-11

Matt 20,20-28

(...) om bewerkers te zijn van de eenheid waarnaar Hij verlangt. In hun culturele, etnische en taalkundige diversiteit delen christenen in dezelfde zoektocht naar Jezus en het verlangen Hem te aanbidden. Het volk van God heeft dus als zending een teken te zijn, zoals de ster dit was, en de mensheid te leiden in haar zoektocht naar God, alle mensen te leiden naar Christus en een instrument te zijn van God voor de eenheid van alle volkeren.

De hulde die de Wijzen uit het Oosten Hem brengen, bestaat onder meer in het schenken van hun schatten, in het aanbieden van hun gaven, die sinds de oudheid beschouwd worden als tekens van de verschillende aspecten van de identiteit van Christus: het goud voor zijn koningschap, de wierook voor zijn goddelijkheid en de mirre die zijn dood aankondigt. De verschillende gaven geven ons dus een beeld van de verschillende manieren waarop de christelijke tradities de persoon en het werk van Jezus hebben gezien. Wanneer de christenen samenkomen en hun schatten en hun hart aanbieden aan Christus, worden ze allemaal verrijkt in het delen van deze gaven.

Bezinning ...

Voor Jeremia zijn de koningen van Israël slechte leiders, want zij hebben hun volk verdeeld en verstrooid. Onder hun leiding zijn naties vernietigd en werden hun bewoners in ballingschap gestuurd. In de plaats hiervan belooft de Heer een koning die een herder zal zijn en *die zal leiden met gezag, in het land recht en rechtvaardigheid zal doen heersen* en al de verstrooide leden van zijn kudde zal samenbrengen.

Onze wereld heeft nood aan goede leiders en is constant op zoek naar iemand die aan onze verwachtingen kan beantwoorden. Waar vinden we zo'n gids? In Christus kregen we een voorbeeld van een koning of een leider naar het hart van God. We worden geroepen Hem na te volgen, en ons eigen te maken hoe Hij als een dienaar de wereld en de Kerk leidt. Christus maakt niets stuk en brengt geen verdeeldheid, Hij richt op en brengt iedereen samen tot de glorie van Gods naam. Wat Hij doet, wordt niet bepaald door egoïsme en Hij doet geen beroep op geweld. Integendeel, in Hem treffen we een liefdevolle en nederige dienaar aan die zich niet erop beroemd heeft de gelijke van God te zijn. Hij komt om te dienen en niet om gediend te worden, en zijn leerlingen worden geroepen hetzelfde te doen.

Vandaag is een deel van de bewoners in het Oosten in ballingschap, want *rechtvaardigheid en recht* zijn ver te zoeken, niet alleen in deze regio, maar in heel de wereld. Nochtans blijft onze hoop onaangestast, ook al *morren naties* rondom ons en worden *koninkrijken uiteengerukt*.

De leiders, zowel in de wereld als in de Kerk, hebben als verantwoordelijkheid het volk Gods eerder samen te brengen dan het te verstrooien en te verdelen. Ambitie, machtsdrang en persoonlijk gewin liggen aan de oorsprong van alle verdeeldheid in de wereld en de Kerk. Als christenen Christus meer navolgen als dienaar, zal de verdeeldheid in de wereld en de Kerk overwonnen worden. Door zich in te zetten voor gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en vrede ten goede van allen, getuigen we met deemoed van de koning herder en brengen wij anderen ertoe om te leven in zijn aanwezigheid.



Laat ons samen bidden ...

God, Gij zijt onze enige toevlucht en onze kracht alleen. Wij eren U, want Gij zijt een rechtvaardige en goede God. Wij erkennen dat wij ons dikwijls laten leiden door wat de leiders van de wereld doen. Help ons op zoek te gaan naar onze Heer Jezus, niet in de paleizen van de machtigen, maar in de arme kribbe en Hem na te volgen in zijn welwillendheid. Geef ons de kracht om ruimte te scheppen in ons voor de anderen, naar uw wil. We vragen het U in de naam van Christus, die met U leeft en heerst en met de Heilige Geest, in de heerlijkheid van God in de eeuwen der eeuwen. Amen.



Derde dag

Toen Koning Herodes hiervan hoorde, schrok hij, en heel Jeruzalem met hem (Mt 2,3)
De aanwezigheid van Christus zet de wereld op zijn kop

Lezingen

Neh 4,15
Ps 2,1-10
2 Tess 2,13-3;5
Mt 2,1-5

Bezinning

De Heer kwam midden onder ons. De komst van Christus verstoort de gang van zaken in de wereld. In tegenstelling tot vele nationale leiders is de Heer gekomen in nederigheid, om het kwaad aan te klagen van onrecht en onderdrukking, die samengaan met de drang naar macht en sociaal succes. De komst van Jezus is een oproep tot bekering van het hart en een andere manier van leven, zodat mannen en vrouwen bevrijd worden van alles wat hen ontmenselijkt en bron van wanhoop is. Jezus toont ons dat God iedereen die lijdt nabij is, want ieder mens heeft recht op respect als welbemind kind van God. De aanwezigheid van Jezus leidt tot onrust, juist omdat Christus het schuitje doet wankelen van rijken en machtigen, die alleen voor eigen gewin leven en het algemeen welzijn negeren. Maar voor hen die zich inzetten voor vrede en eenheid is de komst van Christus een teken van licht en hoop.

Vandaag worden we uitgenodigd om constructief samen te spannen opdat liefde en rechtvaardigheid realiteit worden in onze wereld. Dat houdt in dat wij ons bezinnen en erkennen dat er situaties zijn waarin we andere wegen gaan dan die van de rechtvaardigheid en de vrede van God. Als christenen samen opkomen voor rechtvaardigheid en vrede, zal er van hun inspanningen meer kracht uitgaan. En als ze zo handelen, zal hun antwoord op het gebed voor de eenheid van de christenen ertoe bijdragen dat andere mensen vandaag in de leerlingen van Christus beter zijn aanwezigheid in de wereld zullen zien. In woord en daad kunnen wij hoop geven aan zovelen die vandaag nog leven onder het juk van politieke instabiliteit, armoede, en structurele discriminatie. De Blijde Boodschap dat God trouw is, dat Hij ons voortdurend sterkt en ons behoedt voor het kwade, ons aanzet om werk te maken van het welzijn van anderen, vooral van hen die leven onder het juk van lijden, haat, geweld en pijn.

Laat ons samen bidden ...

Heer, Gij hebt ons uit de duisternis geleid naar Jezus toe. Gij hebt een ster van hoop doen opgaan in ons leven. Help ons om verenigd te zijn in onze inzet voor het komen van uw rijk van liefde, rechtvaardigheid en vrede. En om zo een teken van hoop te zijn voor hen die leven in de duisternis van de wanhoop en de ontgoocheling. Neem ons bij de hand, Heer, opdat wij in staat zouden zijn U na te volgen in ons dagelijkse leven. En bevrijd ons van vrees en angst op de weg die we met U gaan. Laat uw licht schijnen over ons en ontsteek in ons hart de gloed van uw liefde. Richt ons op naar U toe, Gij die uzelf verloochend hebt voor ons heil, opdat ons leven U moge eren, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.



De ster is opgegaan in het oosten (Mt 2, 2). Het is in het oosten dat de zon opgaat. In de regio van de wereld die het Midden-Oosten wordt genoemd, is het heil verschenen dankzij de immense goedheid van onze God die ons gezegend heeft met een ster, die ons verschijnt uit de hoogte (Lc 1, 78). Hoe dan ook, de geschiedenis van het Midden-Oosten is en blijft getekend door conflicten en strijd, is gedrenkt in bloed en verduisterd door onrecht en onderdrukking. Meer recent heeft de regio door de Palestijnse *Nakba* (de exodus van de Arabische bevolking van Palestina tijdens de oorlog van 1948), een reeks oorlogen en bloedige revoluties en de opkomst van het religieuze extremisme gekend. Het verhaal van de wijze koningen kent eveneens heel wat donkere bladzijden, vooral de despotische bevelen van Herodes om de kinderen jonger dan twee jaar te vermoorden rondom Betlehem (Mt 2, 16-18). De wreedheid van deze verhalen weerspiegelt de lange geschiedenis en het moeilijke heden van het Midden-Oosten.

In het Midden-Oosten heeft het woord van God wortel geschoten en dertigvoudig, zestigvoudig, honderdvoudig vrucht gedragen. En het is vanuit dit Oosten dat de apostelen op weg zijn gegaan om het Evangelie te verkondigen tot het uiteinde van de aarde (Hnd 1, 8). Het Midden-Oosten heeft duizenden getuigen van Christus en duizenden christelijke martelaars voortgebracht. En nochtans is het bestaan vandaag van de kleine christelijke gemeenschap bedreigd, want velen voelen zich genoodzaakt elders een veiliger en serener leven op te bouwen. Zoals het geval was met het kind Jezus, wordt het licht van het christendom in het Midden-Oosten steeds meer bedreigd in deze moeilijke tijden.



Jeruzalem is een krachtig symbool voor christenen, want het is de stad van vrede waar heel de mensheid gered is en vrijgekocht. Maar vandaag heeft de vrede deze stad verlaten, waarvan het bezit door alle partijen wordt opgeëist, zonder respect voor de andere bewoners. Zelfs het gebed in Jeruzalem is onderworpen aan politieke en militaire voorschriften. Jeruzalem was de stad van de koningen, de stad waar Jezus triomfantelijk werd ingehaald, aanroepen als een koning (Lc 19, 28-44). De Wijzen dachten natuurlijk in deze koninklijke stad de pasgeboren koning aan te treffen die door een ster werd aangekondigd. Nochtans verhalen de Schriften ons dat in van plaats gezegend te zijn door de geboorte van een koning-redder, heel de stad Jeruzalem in beroering was, zoals ze het ook vandaag nog altijd is.

Het Midden-Oosten heeft vandaag meer dan ooit nood aan een hemels licht dat het volk leidt. De ster van Bethlehem is het teken dat God met zijn volk meegaat, zijn lijden aanvoelt, zijn kreten hoort en het zijn medeleven toont. Ze verzekert ons dat, ook al zijn de omstandigheden anders en gebeuren er verschrikkelijke rampen, God ons onvoorwaardelijk trouw is. De Heer slaapt of sluimert nooit. Hij gaat met zijn volk mee en redt het wanneer het verloren is of in gevaar. Samen op weg gaan in het geloof is mee opstappen met God die altijd waakt over zijn volk en die ons leidt op het kronkelige pad van de geschiedenis en van het leven.

Voor deze *Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen* hebben de christenen van het Midden-Oosten om verschillende redenen het thema gekozen van de ster die opgaat in het oosten. Terwijl vele westerse christenen Kerstmis vieren, is het oudste en belangrijkste feest voor veel oosterse christenen dit van Epifanie, toen in Bethlehem en aan de Jordaan het heil van God verschenen is aan de volkeren. Deze focus op de theofanie (de manifestatie van God) is in zekere zin een geschenk dat de christenen van het Midden-Oosten aan hun broeders en zusters over heel de wereld aanbieden.

De ster leidt de Wijzen doorheen de onrust die zich van Jeruzalem heeft meester gemaakt en waar Herodes de moord op de onschuldigen plant. Ook vandaag en in verschillende regio's op aarde lijden onschuldigen onder geweld of de dreiging van geweld, en vluchten jonge gezinnen voor tirannen zoals Herodes en Augustus. In dergelijke omstandigheden gaan de mensen op zoek naar een teken dat God met hen is. Zij gaan op zoek naar de pasgeboren koning, de koning van goedheid, vrede en liefde. Maar waar is de ster die naar Hem toe leidt? De Kerk heeft als zending de ster te zijn op de weg naar Christus, het licht van de wereld. Door de ster te zijn, wordt de Kerk een teken van hoop in een complexe wereld en een teken van de aanwezigheid van God bij zijn volk, dat Hij leidt doorheen de moeilijkheden van het leven. In hun spreken en handelen worden christenen geroepen om het pad te effenen zodat Christus opnieuw geopenbaard wordt aan alle naties. Maar onze verdeeldheid, die het licht van het christelijke getuigenis ontkracht en de weg ernaar verduistert, verhindert anderen de weg naar Christus. Christenen daarentegen verenigd in hun aanbidding van Christus en het openbaren van hun schatten door het uitwisselen van gaven worden een teken van de eenheid die God voor heel zijn schepping wenst.

Vierde dag

Bethlehem, ... u bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda (Mt 2, 6)
Ook al zijn we klein en lijden we, het ontbreekt ons aan niets

Lezingen

Mi 5,2-5a,7-8

Ps 23

1 P 2,21-25

Lk 12,32-40

Bezinning

Het is vanuit de kleine en bescheiden stad Betlehem dat de Heer, de Zoon van God, de wereld is binnengetroden. Uit een bescheiden volkswrouw is hij geboren. Hij verkoos als mens te leven in de schaduw en de eenvoud. Hij is zaad voor het veld, gist in het deeg, een zachte straal van licht geworden, en dit licht heeft heel de wereld verlicht. In de schaduw van de Eufraat is voor ons een heer, herder en behoeder van onze ziel geboren. En ook al was Hij onze herder, Hij is het Lam geworden dat zonden van de wereld heeft gedragen opdat wij ervan zouden verlost zijn.

Alhoewel van weinig belang onder de grote stammen van Juda is Betlehem hoogverheven geworden door de geboorte van de herder van alle herders, de Koning der koningen. Betlehem wat 'huis van het brood' betekent, kan als een metafoor worden gezien van de Kerk die aan de wereld het brood van leven aanreikt. De Kerk, het Betlehem van vandaag, blijft de plaats waar armen, machtelozen, de kleinste welkom zijn, want bij haar heeft iedereen een plaats. Al die graankorrels samen maken de oogst uit. Deze unieke gisting krijgt een buitengewone kracht. De concentratie van deze stralen wordt een licht dat ons leidt.

Te midden van politieke instabiliteit, van een groeiende cultuur van genot en machtsmisbruik van deze wereld zijn de christenen, zoals anderen in het Midden-Oosten, het slachtoffer van vervolgingen en marginalisering in een samenleving, die leeft in angst voor geweld en onrecht. Maar ze zijn niet bevreesd, want de herder stapt mee en brengt hen samen in één kudde en maakt hen tot teken van zijn liefdevolle aanwezigheid. In hun verbondenheid zijn ze als de gist in het deeg. Hij is een voorbeeld van nederigheid voor hen. Ze beantwoorden zijn oproep iedere verdeeldheid te overstijgen en samen een kudde te zijn. Ook al zijn ze gering in aantal, in hun beproeving stappen ze in het spoor van het Lam dat geleden heeft voor het heil van de wereld. Gering in aantal zijn ze verankerd in de hoop en ontbreekt het hen aan niets.

Laat ons samen bidden ...

O, goede Herder, de verdeeldheid binnen uw kleine kudde bedroeft de Heilige Geest. Vergeef ons onze zwakke pogingen en onze traagheid in het doen van uw wil. Geef ons deugdzame leiders, naar uw hart, die weten hoe ze de zonde van de verdeeldheid moeten herkennen en de kerken weten te leiden met gerechtigheid en heiligheid naar de eenheid in U. Wij vragen U, Heer, verhoor ons gebed. Amen.



Vijfde dag

***Opeens ging de ster die ze hadden zien opkomen voor hen uit (Mt 2,9)
Geleid door de ene Heer***

Lezingen

**Ex 13,17-14:4
Ps 121
Apk 22,5-9 ...
Mt 2,7-10**

Bezinning ...

De Schriften brengen ons geregeld in herinnering dat de Heer onze God meetrok met zijn volk, het beschermde en dag en nacht erover waakte. Nochtans is de weg niet altijd recht: nu eens zijn we geneigd op onze stappen terug te keren, dan weer om terug te komen langs een andere weg. Maar op heel onze weg mogen we zeker ervan zijn dat God, die *niet insluimert en niet slaapt*, erover waakt dat wij niet struikelen en vallen.

Zelfs in de meest duistere momenten is het licht van God met ons. Zijn licht schijnt in de profeten, gezonden om het volk van God te leiden op zijn weg en om het verbond dat de Heer met hen sloot in herinnering te brengen. Op een bijzondere wijze bij de volheid der tijden heeft God zijn enige Zoon gezonden, Jezus Christus. Hij is het licht dat alle volkeren verlicht, de heerlijkheid van God in de wereld, bron van goddelijk leven, van een nieuw verbond in zijn bloed.

De te volgen weg om tot eenheid te komen en tot een diepere verbondenheid met Christus is niet altijd even duidelijk zichtbaar. In onze eerlijke pogingen om deze eenheid zelf te bewerken, verliezen we helaas gemakkelijk de fundamentele boodschap in de Schriften uit het oog: God laat zijn volk niet in de steek, zelfs niet in mislukking en verdeeldheid. Dit is niet alleen een boodschap van hoop voor de christenen, maar ook voor heel de wereld. Zoals het verhaal van de Wijzen uit het Oosten ons in herinnering brengt: het is dankzij het licht van deze ster dat God ons leidt, wie we ook zijn, naar Christus, het licht van de wereld.

God zendt ons de Heilige Geest, die ons in staat stelt om met de ogen van het geloof de waarheid van het goddelijke kind te aanschouwen en de oproep te beluisteren tot eenheid en tot verzoening van alles in Hem. Die Geest leidt ons in duisternis en pijn naar het licht van Christus en tot het volle leven.

Laat ons samen bidden ...

O Heer, God onze Vader, Gij hebt een ster doen oplichten om de Wijzen de weg te wijzen naar uw enige Zoon. Versterk onze hoop in U en laat ons ieder moment ervaren dat Gij met ons meegaat, dat Gij waakt over uw volk.

Leer ons ons door uw Heilige Geest te laten leiden, hoe vreemd de weg ook moge zijn, dat Hij ons leidt naar de eenheid in Jezus Christus, licht van de wereld. Open onze ogen voor uw geest en bevestig ons in het geloof, zodat we kunnen belijden dat Jezus de Heer is, en wij Hem kunnen eren en ons verheugen in Hem, zoals de Wijzen het deden in Betlehem. Zegen ons met deze gaven in de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen.



De christenen van het Midden-Oosten zijn gelukkig dat ze deze teksten voor de *Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen* mogen aanbieden; ze zijn zich ervan bewust dat een groot deel van de wereld hun lijden en moeilijkheden deelt en hoopt dat ze het licht zullen vinden dat hen zal leiden op de weg naar de Redder, die weet hoe de duisternis overwonnen kan worden. De coronapandemie en de economische crisis die ze teweeg heeft gebracht, het falen van de politieke, economische en sociale structuren om de zwakste en de meest kwetsbare te beschermen, hebben ertoe geleid dat iedereen nood heeft aan een licht dat schijnt in de duisternis. De ster die opging in het oosten, in het Midden-Oosten, tweeduizend jaar geleden

nodigt ons uit om naar de kribbe te gaan waar de Christus is geboren. Zij leidt ons naar de plaats waar de Geest van God leeft en werkzaam is, naar de realiteit van ons doopsel en de bekering van het hart.

Nadat ze de Redder hadden ontmoet en Hem samen aanbaden, keerden de Wijzen terug naar hun land langs een andere weg, daartoe gewaarschuwd in een droom. Op dezelfde wijze dient de *communio* in ons gemeenschappelijke gebed ons aan te moedigen om langs nieuwe wegen terug te keren naar ons leven, onze kerken en onze wereld. Op weg gaan en nieuwe wegen inslaan is een uitnodiging tot bekering en vernieuwing in ons persoonlijke leven, in onze kerken en onze samenleving. Christus volgen *is* onze nieuwe weg. In een onstabiele wereld in verandering dienen christenen standvastig en beslist te blijven zoals de fonkelende constellaties en planeten. Maar wat betekent dat concreet? Vandaag het Evangelie dienen, vraagt om inzet voor de verdediging van de menselijke waardigheid, vooral van de armste, de zwakste en van wie uitgesloten zijn. Dat betekent dat de kerken moeten handelen op een transparante en verantwoordelijke manier in hun relaties met de wereld en met elkaar. Dat wil zeggen: helpen wie lijdt, vluchtelingen opvangen, hun pijn verlichten en bouwen aan een samenleving naar het hart van God. Een toekomst waarin alle mensen leven, vrede, rechtvaardigheid en liefde mogen kennen. Deze nieuwe weg voor de Kerk is deze van de zichtbare eenheid die we moeten nastreven met moed en vastberadenheid, ten koste van offers, opdat dag na dag God alles in alles mag zijn (cf. 1 Kor 15, 28).

Zesde dag

Ze zagen het kind met zijn moeder Maria. Ze vielen op hun knieën en huldigden het (Mt 2, 11)

Verenigd in het aanbidden van de ene Heer

Lezingen

Ex 3,1-6

Ps 84

Apk 4,8-11

Mt 28,16-20

Bezinning

Toen de wijze koningen uit hun verre landen in Betlehem aankwamen en het kind met zijn moeder zagen, knielden ze neer voor Hem. Bij het aanschouwen van de openbaring van God in ons midden, slaan wij de ogen neer en knielen we. Zoals Mozes zijn gelaat bedekte bij het zien van het brandende braambos en niet naar God durfde op te zien. Toen de leerlingen de verrezen Christus op de berg in Galilea ontmoetten, waren ze door schrik bevangen en in de war. Toch knielden ze neer. In de goddelijke liturgie aanbidden vierentwintig ouderlingen Hem die op de troon gezeten is. Binnentredend in de aanwezigheid van God zal dit ons antwoord zijn: we zien, we zijn gegrepen en we aanbidden Hem.

Nochtans, zien wij wel? Zijn we aangegrepen? Vallen we echt in aanbidding? Hoe dikwijls kijken we zonder te zien, blijven onze ogen blind voor de aanwezigheid van God? Hoe kunnen wij bidden in waarheid als we eerst niet zien? Met ons beperkte zicht zien we al te dikwijls alleen maar onze troebele verschillen en vergeten we dat een enige Heer ons allen zijn bevrijdende genade heeft geschonken en dat we deelhebben aan één Geest die ons naar de eenheid voert. Dikwijls zijn we verdoofd door hoogmoed, luisteren we alleen naar onze eigen wetten en menselijke tradities en negeren we de liefde die we geroepen zijn te delen als volk dat gerechtigd is door het bloed van de Christus, in een gemeenschappelijk geloof in Jezus, onze Redder.

Als gemeenschappen geleid door de Heilige Geest, nodigen onze kerken ons uit om samen op weg te gaan naar het Kind Jezus, om het eer te brengen als één volk. De Geest van mededogen leidt ons naar elkaar en zo verenigd, leidt Hij ons naar onze ene enige Heer. Het is maar in de navolging van die Heer dat we Hem kunnen *aanbidden in geest en waarheid*. Onze toekomst in God is een toekomst in eenheid en liefde: ons op weg-zijn naar dit doel dient diezelfde waarheid van eenheid en liefde in Christus te weerspiegelen.

Laat ons samen bidden ...

God van mededogen, Gij schonk aan blinden het vermogen U te erkennen als hun Redder. Geef dat wij ons bekeren. Ontsluit in uw barmhartigheid onze ogen en maak dat wij U aanbidden, Gij die onze God en redder zijt. Ondanks onze pijn en de ernst van onze zonden, laat ons U beminnen met heel ons hart.

Mogen wij samen op weg gaan, geleid door uw licht, één van hart en één van geest, zoals de eerste leerlingen het deden. Dat de genade van onze Heer Jezus over ons mag komen, zodat wij samen uw glorie mogen zingen in de gemeenschap van de Heilige Geest en dat we uw getuigen mogen zijn bij allen die ons omringen. Amen.



Zevende dag

Ze haalden hun schatten tevoorschijn en gaven Hem goud, wierook en mirre als geschenk (Mt 2,11)

De gaven van de communio

Lezingen

Hos 6,1-6

Ps 100

Hnd 3,1-10

Mt 6,19-21

Bezinning

Op onze pelgrimstocht naar Betlehem, de stad van het brood, aanschouwen we de Wijzen, die hulde kwamen brengen aan het Kind Jezus. Zij haalden hun schatten tevoorschijn en gaven aan de Kind-Koning goud, wierook en mirre.

Onze historische verdeeldheid, onze blinde fixatie op regels en rituelen, en onze interesse voor de dingen van de wereld hebben ons uit elkaar gedreven. Welke geschenken hebben we dan aan te bieden aan de Koning die ons leven komt verlichten en ons leidt naar eenheid? We weten dat God niet onze rijkdom noch onze brandoffers wil, maar dat zijn kracht werkzaam is in onze zwakheid: *Goud en geld heb ik niet*. De Heer wenst dat ons hart vervuld is van liefde: een hart vervuld van liefde voor Hem en onze broeders en zusters in Christus waarvan we gescheiden zijn; een hart vol barmhartigheid, een echt berouwvol hart dat verandering wil.

Laten we dan voor Hem werk maken van de gave van een hart vervuld van liefde. Neerknielen in aanbidding vergt een rouwmoedig hart voor de zonde die ons scheidt, dat luistert naar Hem die wij dienen. Die gehoorzaamheid brengt opnieuw tot leven, geneest en verzoent alles wat gebroken of gekwetst is in ons, rondom ons en tussen christenen.

Christus heeft de eenheid al geschonken aan zijn Kerk. Onze *communio* groeit wanneer we de gaven delen die we ontvingen in onze verschillende tradities en als we erkennen dat de Heer de enige bron is van alle gaven.

Laat ons samen bidden ...

O God, aan U eer, glorie en dank. In de geboorte van uw Zoon hebt Gij U geopenbaard aan hen die al lang uitkeken naar uw komst en aan hen die U niet verwachtten. Gij kent ons lijden, het verdriet omwille van onze verdeeldheid.

Gij ziet de wereld die strijdt en de situatie die vandaag verergert in het Midden-Oosten - de plaats waar Gij verkoos geboren te worden en die door uw aanwezigheid geheiligd is. Wij bidden U: dat ons hart en onze geest U mogen kennen. Nu we ons voegen bij de Wijzen die van ver gekomen zijn, bidden wij: open ons hart voor U en voor onze broeders en zusters rondom ons.

Geef ons de wil en de middelen om te ijveren voor de verandering van de wereld, dat wij aan elkaar de gaven geven die onze gemeenschap kan voeden. Schenk ons uw gaven en veelvuldige zegen. Verhoor ons gebed in naam van uw Zoon, Jezus Christus, die leeft en heerst met U en de Heilige Geest. Amen.



Achtste dag

Zij gingen langs een ander weg naar hun land terug (Mt 2,12)

Voorbij de gebruikelijke paden van de verdeeldheid, langs de nieuwe wegen van God

Lezingen

Jr 31,31-34

Ps 16

Ef 4,20-23

Mt 1,25-30

Bezinning

We weten niet wat de Wijzen uit het Oosten dachten - zij die experts waren in astronomie en navigatie - toen ze de raad kregen om langs een ander weg naar hun land terug te keren. Misschien waren ze de weg kwijt, maar datzelfde licht dat hen geleid had, toonde hen dat er een andere weg, een andere mogelijkheid bestond. Het raadde hen aan van richting te veranderen.

Dikwijls worden wij in verlegenheid gebracht door onze gebruikelijke manier van handelen en onze kijk op de wereld. Wanneer die wegen, die begaanbare wegen, onbegaanbaar zijn, stellen we ons de vraag hoe we verder vooruit kunnen en onze reis kunnen voortzetten. De goddelijke voorzienigheid van God is er altijd om een andere, nog open weg te tonen. God is er om zijn verbond te vernieuwen en ons te helpen de ontredering te overwinnen wanneer we voor een obstakel staan. Wij moeten gewoon vertrouwen hebben in de Eeuwige, die ons het licht heeft gegeven en ons altijd kan vooruithelpen wanneer de vertrouwde wegen ontoegankelijk zijn. Een nieuw begin is altijd mogelijk wanneer we open staan voor de werking van de Heilige Geest. Het verleden van de kerken kan ons veel leren en we kijken naar de toekomst, op zoek naar nieuwe wegen om het licht van het Evangelie verder te laten schijnen met een nieuwe ijver en elkaar te ontmoeten, zoals Christus ons tegemoetkwam tot eer van God.

Op de oude wegen zijn de christelijke gemeenschappen van elkaar verwijderd geraakt. Langs nieuwe wegen waarheen God ons leidt, worden de christenen geroepen om samen op weg te gaan, samen als pelgrims. Het vinden van nieuwe wegen vergt onderscheidingsvermogen, nederigheid en moed. Dit is de tijd voor bekering en verzoening.

Laat ons samen bidden ...

Barmhartige God, als we slechts één weg kennen en we denken dat we die opnieuw moeten gaan, als we denken dat alle wegen geblokkeerd zijn en wij toegeven aan wanhoop, zijt Gij er altijd. Gij zijt de God van nieuwe beloftes. Gij zijt er en opent een nieuwe weg, een voor ons onverwachte weg. Wij danken U, want Gij overtreft al onze verwachtingen. Wij danken U voor de wijsheid die ons begrip te boven gaat. Wij danken U die wegen voor ons opent die rijk zijn aan onvoorziene mogelijkheden. Als we op onze kaart kijken en onze weg niet vinden, treffen wij U altijd aan, Gij die ons leidt langs een perfecte weg. Door Jezus Christus onze Heer en in de gemeenschap van de Heilige Geest, moge Hij ons altijd terugbrengen bij U. Amen.



Oecumenische viering

V: voorganger

L: lezer

A: allen

Intrede

De voorgangers en andere aanwezigen komen in processie binnen terwijl een Oosterse hymne of lied wordt gespeeld of gezongen.

Hymne of lied

OF: ZJ 420 Aan wat op aarde leeft

ZJ 430 Nu bidden wij de heilige Geest (eerste drie strofen)

Uitnodiging tot het gebed

V. In naam van de Vader, de Zoon en de H. Geest

A. AMEN

V. Broeders en zusters, wij weten ons hier vandaag verbonden met onze christenbroeders uit de vier windstreken, nu we hier samenzijn om te bidden voor de zichtbare eenheid van de Kerk. De teksten die we dit jaar gebruiken, werden voorbereid door de Raad van Kerken van het Midden-Oosten. Ze zijn geïnspireerd door het bezoek van de Wijzen aan de pasgeboren Koning, zoals dit beschreven staat in het Matteüsevangelie: *Wij hebben zijn ster zien opkomen en wij zijn gekomen om Hem te huldigen.* Laten we onze ogen richten op de ster die schittert in het oosten en laten ook wij ons leiden.

Treden we God tegemoet in dankzegging en vreugde. In zijn aanwezigheid denken we aan al de zieken, de bedroefden, de gemarginaliseerden, de vluchtelingen en de ontwortelden, en weten we dat God in zijn licht alle duisternis van ons kan wegnemen.

In ons gebed voor de eenheid van de christenen, mogen wij, evenals de gemeenschappen waar we deel van uitmaken, ook een licht zijn dat anderen op weg zet naar de Redder, Jezus Christus.

V. Eer aan U, almachtige Vader, want Gij hebt U laten kennen doorheen uw schepping en Gij hebt alle volkeren uitgenodigd om te wandelen in uw aanwezigheid. De ster van Jezus is in ons leven verschenen en we zijn Hem komen aanbidden, de Redder, zoals ook de Wijzen het hebben gedaan. Op deze dag dragen wij ons op aan Hem en bidden we om zijn Heilige Geest midden onder ons.

A. Maak dat wij ons verenigd weten met elkaar, wij die van het Noorden en het Zuiden komen, van het Oosten en het Westen, oud en jong, mannen en vrouwen, om voor U neer te knielen en U hulde te brengen, o hemelse Koning. Amen.

Hymne

O Worship the King

(Hanover)

Robert Grant

William Croft, 1708

1. O wor-ship the King, all glo-ri-ous a - bove; O grac-ful-ly
2. O tell of his might, O sing of his grace, whose robe is the
3. The earth with its store of won-ders un - told, Al - migh - ty thy
4. Thy boun-ti - ful care what tongue can re - cite? It breathes in the
5. Frail chil-dren of dust, and fee - ble as frail, in thee do we
6. O mea-sure-less might, in - ef - fa-ble love, while an - gels de -

sing his pow'r and his love; our shield and de - fen - der, the
light, whose ca - no - py space; his cha - riots of wrath the deep
pow'r hath foun-ded of old; hath sta - blished it fast by a
air, it shines in the light; it streams from the hills it de -
trust, nor find thee to fail; thy mer - cies how ten - der, how
light to hymn thee a - bove; thy hum - bler cre - a - tion, though

An - cient of Days, pa - vi - lioned in splen-dour and gir - ded with praise.
thun - der clouds form, and dark is his path on the wings of the storm.
change-less de - cree, and round it hath cast, like a man - tle the sea.
ascends to the plain, and sweet - ly dis - tils in the dew and the rain.
firm to the end, Our Ma - ker, De - fen - der, Re - dee - mer, and Friend.
fee - ble their lays, with true a - do - ra - tion shall sing to thy praise.

Lofzang en belijdenis

V. Wij loven U, Heer, schepper van hemel en aarde, want Gij hebt de sterren op het gewelf van de hemel geplaatst. Gij hebt het licht gescheiden van de duisternis en Gij hebt tekens vastgelegd die de gewijde tijden markeren, de dagen en de jaren. Gij hebt het firmament bezaaid met sterren. Wat zijn uw werken wonderbaar! De hemelen verkondigen uw glorie en het werk dat Gij geschapen hebt.

A. Heer, we danken U.

V. Wij loven U, want Gij hebt ons niet verlaten ondanks onze ongehoorzaamheid, maar Gij hebt ons uw Zoon gezonden om onze duisternis te verlichten en ons licht en heil te zijn. In Hem was het leven en dit leven was het licht voor heel de mensheid. En het licht scheen in de duisternis

A. Heer, wij loven U.

V. Wij aanbidden U, o Heer, want Gij zijt bij ons in de chaos van ons leven door de kracht van de Heilige Geest. Gij zijt een licht op ons pad en Gij geeft ons wijsheid en geloof in een wereld van leugens en twijfels.

A. Heer, wij aanbidden U.

V. Wij danken U, Heer, omdat Gij ons gezonden hebt in de wereld om uw licht te doen schijnen rondom ons, in onze verschillende kerken en culturen, en om te getuigen van Jezus, de enige ware Koning, en ons aan Hem toe te wijden.

A. Heer, wij danken U.

V. Dat alle volkeren voor U knielen en U aanbidden. Wij hebben zo dikwijls de voorkeur gegeven aan duisternis, maar Gij schonk ons het licht. Daarom komen we naar U om onze zonden te belijden en u te zeggen :

A. Wij erkennen dat wij vervreemd zijn van uw wegen en dat wij aan uw geboden niet hebben gehoorzaamd. Wij hebben uw schepping, die zo mooi is, onherkenbaar misvormd en haar hulpmiddelen verspild in een grenzeloze consumptie. Wij hebben uw rivieren en zeeën vervuild, uw lucht en bodem vergiftigd en bijgedragen tot het uitsterven van vele soorten.

Stilte

A. Wij zijn egoïstisch geweest tegenover onze broeders en zusters. Wij hebben onze eigen behoeftes en verlangens laten primeren op onze inzet voor rechtvaardigheid. Wij hebben muren opgetrokken tussen ons en wantrouwen gezaaid tegenover de andere.

Stilte

A. Wij hebben mensen opgedeeld in functie van hun etniciteit, hun godsdienst en hun geslacht, en wij hebben altijd geclaimd dat Jezus aan onze kant stond in al de oorlogen die

we gevoerd hebben. Vergeef ons al die gedachten en die daden nu wij voor U staan om ons te bekeren.

Stilte

V. Almachtige God, Vader van onze Heer Jezus Christus, die Gij in de volheid van de tijden gezonden hebt om alle mensen te verlossen, wij vragen U, heb medelijden met ons, vergeef ons onze zonden en maak ons gelijkvormig aan zijn glorieus beeld, opdat wij een baken van hoop mogen zijn in deze ontspoorde wereld.

Stilte

V. Almachtige God, hoor ons gebed, wees ons genadig en vergeef ons onze zonden

A. Eer aan God, die wij eenstemmig eren.

Lied: Trisagion

Heilige God! Heilige krachtige God! Heilige onsterfelijke God, ontferm U over ons!

Psalm 8 (alternerend)

Heer, onze Heer, hoe ontzagwekkend is uw Naam op aarde, hoger dan de hemel reikt uw majesteit. _

Uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt Gij U de lof bereid die uw tegenstanders en bestrijders doet verstommen. _

Als ik naar de hemel kijk, het kunstwerk van uw vingers, als ik maan en sterren zie, die Gij daar hebt gezet:

Ach, wat is de mens dan, dat Gij naar hem omziet, 't mensenkind, dat Gij zo voor hem zorgt? _

Niet veel minder dan een engel hebt Gij hem geschapen, hem gekroond met luister en met eer. _

Heel uw schepping aan hem onderworpen, alles aan zijn voeten neergelegd; Runderen en schapen overal, ook de wilde dieren op de velden;

Vogels in de lucht en vissen in de zee, al wat wemelt in de oceanen. Heer, onze Heer, hoe groot zijt Gij, hoe ontzagwekkend is uw Naam op aarde!

Tui amoris ignem

HA-LOU-MA YA ROUHA L-LAH AD-RE-MI NA NAR AL-MA-HAB-BA

HA-LOU-MA YA ROUHA L-LAH HA-LOU-MA YA ROUHAL-LAH

2) Ven, Es-pi-ri-tu de Dios y de tu a-mor cu-cien-de la Ma-ma. Ven Es-pi-ri-tu de a-mor. / Ho-ly Spir-it, come to us, kin-dle in us the fire of your love. Ho-ly Spir-it, come to us. Ho-ly Spir-it, come to us. / Ven Es-pi-ri-tu de a-mor, ven a-cen-der en nós o feu fo-go. Ven Es-pi-ri-tu de a-mor. / Sven-to-ji Dva-sia a-teik, tu sa-vo mei-lés ug-nj už-de-ki. Sven-to-ji Dva-sia a-teik, Sven-to-ji Dva-sia a-teik. /

تسلم يا روح الله اصرم فينا نار المحبة
تسلم يا روح الله . تسلم يا روح الله

(Viens Saint-Esprit, allume le feu de ton amour. / Komts Heiliger Geist, entzünde das Feuer deiner Liebe. / Vieni, Spirito Santo, accendi il fuoco del tuo amore. / Przyjdź, Duchu Święty, rozpal ogień Twój miłości. / Принеи, Свѣтлѣ Дѣху, зажеи огонь Твоѣи любви.)

Eerste lezing

Jesaja 9,2-7

Uitbundig laat Gij hen juichen en overstelpt hen met vreugde; zij verheugen zich voor uw aanschijn zoals er vreugde is bij de oogst en gejuich bij het verdelen van de buit. Want het drukkende juk, de stang op hun schouders, de stok van de drijver, Gij breekt ze stuk als op de dag van Midjan.

Want alle dreunend stampende laarzen en met bloed doordrenkte mantels worden verbrand en verteerd door het vuur. Want een kind wordt ons geboren, een zoon wordt ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders; men noemt hem:

Wonder van beleid, Sterke God, Vader voor eeuwig, Vredevorst. Groot is de macht en eindeloos de vrede voor de troon van David, voor zijn koninkrijk; hij zal het stichten en stutten door recht en gerechtigheid van nu af en voor altijd. De ijverzuchtige liefde van Jahwe der legerscharen zal dit bewerken.

De Heer richt zich tegen Jakob, zijn woord komt op Israël neer. Het gehele volk van Efraïm en de bewoners van Samaria zullen het ondervinden, zij die in hun hoogmoed en de trots van hun hart beweerden: De bakstenen muren zijn ingestort, wij herbouwen met hardsteen; de vijgenbomen zijn geveld, we zetten er ceders voor in de plaats.'

Lied: Loflied aan het licht (Sint Efrem)

OF *ZJ 127 Licht in onze ogen*
ZJ 435 Zoals het licht ons verschijnt

Tweede lezing Efeziërs 5,8-14

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Broeders en zusters, Eens waart gij duisternis, nu zijt gij licht door uw gemeenschap met de Heer. Leeft dan ook als kinderen van het licht. De vrucht van het licht kan alleen maar zijn: goedheid, gerechtigheid, waarheid. Tracht te ontdekken wat de Heer behaagt. Neemt geen deel aan duistere en onvruchtbare praktijken, brengt ze liever aan het licht. Wat die mensen in het geheim doen, is te schandelijk om er ook maar over te spreken. Alles echter wat aan het licht wordt gebracht, komt in het licht tot helderheid. En alles wat verhelderd wordt, is zelf "licht" geworden. Zo zegt de hymne: "Ontwaak, slaper, sta op uit de dood en Christus' licht zal over u stralen."

Acclamatie van het Evangelie (gezongen)

Lezing van het evangelie (Mt.2,1-12)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

Toen Jezus te Betlehem in Juda geboren was, ten tijde van koning Herodes, kwamen er te Jeruzalem Wijzen uit het oosten en vroegen: "Waar is de pasgeboren koning der joden? "Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem onze hulde te brengen." Toen koning Herodes dit hoorde, werd hij verontrust en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen en legde hun de vraag voor waar de Christus moest geboren worden. Zij antwoordden hem: "Te Betlehem in Juda. "Zo immers staat er geschreven bij de profeet: En gij Betlehem, landstreek van Juda, gij zijt volstrekt niet de geringste onder de leiders van Juda, want uit u zal een leidsman te voorschijn treden, die herder zal zijn over mijn volk Israël." Toen ontbood Herodes in het geheim de Wijzen en hij vroeg hun nauwkeurig naar de tijd waarop de ster verschenen was. Daarop zond hij hen naar Betlehem met de opdracht: "Gaat een zorgvuldig onderzoek instellen naar het Kind, en wanneer gij het gevonden hebt, bericht het mij dan opdat ook ik het hulde kan gaan brengen." Na de koning aangehoord te hebben, vertrokken zij. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging voor hen uit totdat ze boven de plaats waar het Kind zich bevond, stil bleef staan. Op het zien van de ster werden zij vervuld van overgrote vreugde. Zij gingen het huis binnen, zagen er het Kind met zijn moeder Maria en op hun knieën neervallend betuigden zij het hun hulde. Zij haalden hun schatten te voorschijn en boden het geschenken aan: goud, wierook en mirre. En in een droom van Godswege gewaarschuwd niet meer naar Herodes terug te keren, vertrokken zij langs een andere weg naar hun land.

Homilie

Moment van **stilte** of een hymne

Credo van Nicea (vertaling vanuit de traditie van de oosterse Kerken)

A Wij geloven in één God
de almachtige Vader
Schepper van hemel en aarde,
van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.
En in één Heer, Jezus Christus,
eniggeboren Zoon van God,
vóór alle tijden geboren uit de Vader.
God uit God, licht uit licht,
ware God uit de ware God.
Geboren, niet geschapen,
één in wezen met de Vader,
en door wie alles geschapen is.
Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil
uit de hemel neergedaald.

Hij heeft het vlees aangenomen
door de heilige Geest uit de Maagd Maria
en is mens geworden.
Hij werd voor ons gekruisigd,
Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus
en is begraven.
Hij is verrezen op de derde dag,
volgens de Schriften.
Hij is opgevaren ten hemel:
zit aan de rechterhand van de Vader.
Hij zal wederkomen in heerlijkheid
om te oordelen levenden en doden
en aan zijn rijk komt geen einde.
Ik geloof in de heilige Geest
die Heer is en het leven geeft
die voortkomt uit de Vader
die met de Vader en de Zoon
tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt;
die gesproken heeft door de profeten.
Ik geloof
in de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk.
Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden.
Ik verwacht de opstanding van de doden
en het leven van het komend rijk.
Amen.

Het delen van het licht van Christus

Een stuk stof in nachtblauwe kleur wordt opgespannen om de nachtelijke hemel te verbeelden. Een grote ster wordt erop aangebracht. Papieren sterren worden uitgedeeld aan de leden van de bijeenkomst. Ze worden uitgenodigd om naar voor te komen en hun ster vast te maken aan het firmament

V. Een ster heeft de Drie Koningen naar Christus geleid. Die ster herinnert ons vandaag eraan dat Christus aanwezig is, dat Hij ons geopenbaard is en dat zijn licht schijnt over ons. Zoals de Wijzen uit het Oosten de ster van Betlehem gevolgd zijn, komen wij vandaag samen in zijn licht, voegen wij onze eigen sterren toe aan de hemel en brengen wij onze eigen gaven en gebeden samen voor de zichtbare eenheid van de Kerk. Terwijl we vooruitgaan maken op deze weg, mogen we door ons leven samen een lichtend getuigenis zijn dat andere mensen ertoe zal brengen Christus te kennen.

Voorbede

V. Met geloof en vertrouwen treden we biddend voor God, die Vader is, Zoon en Heilige Geest.

L. De Wijzen kwamen uit het Oosten om het Kind Jezus te huldigen en Hem hun kostbare gaven aan te bieden uit hun culturen en hun landen.

Wij bidden vandaag voor de christelijke gemeenschappen in heel de wereld, in hun rijke verscheidenheid van culturen en tradities:

Heer, wij vragen U deze rijkdom te bewaren, vooral in die regio's in de wereld waar de aanwezigheid en het overleven van christenen bedreigd zijn door geweld en verdrukking.

A Heer, hoor onze bede. (*het antwoord kan gewoon gezegd of gezongen worden*)

L. De eerste levensjaren van de Heer waren getekend door geweld en het bloedbad op bevel van de despotische koning Herodes.

Wij bidden voor de kinderen op vele plaatsen in de wereld die getekend zijn door het geweld en waarvan we de gevolgen zien:

Versterk, Heer, de banden van eenheid en wederzijdse liefde tussen onze kerken en help ons samen te werken en te getuigen van uw heilige naam. Maak dat wij onverwijld werk maken van de verdediging van de onderdrukten en het opnemen voor de gemarginaliseerden bij ons.

Moedig ons aan om tegenover tirannie en onderdrukkende regimes verenigd te blijven in onze zoektocht naar uw Rijk midden onder ons.

A Heer, hoor onze bede.

L. Na het bezoek van de wijze koningen is de Heilige Familie doorheen de woestijn moeten migreren om een toevlucht te vinden in Egypte.

Wij bidden voor alle vluchtelingen en ontwortelde mensen in de wereld:

Verleen ons, Heer, dat we in staat mogen zijn al wie verjaagd zijn van hun woonplaats te verwelkomen en open te staan voor hen die bij ons een toevlucht zoeken.

A Heer, hoor onze bede.

L. De geboorte van Jezus betekende een blijde boodschap voor allen en bracht mensen uit verschillende naties en religies samen in aanbidding van het heilige kind.

Wij bidden dat wij op zoek mogen gaan naar harmonie en dialoog met andere religies:

Heer, geef ons nederigheid en geduld om anderen met respect te begeleiden op heel hun weg.

A Heer, hoor onze bede.

L. De Drie Koningen zijn teruggekeerd naar huis langs een andere weg. Wij bidden voor onze kerken in een wereld in verandering:

Heer, leer ons inventief te zijn en nieuwe middelen te vinden om U te volgen en getuigenis af te leggen, opdat de wereld moge geloven.

A Heer, hoor onze bede.

L. Toen de magiërs het heilige kind zagen, werden ze vervuld van een buitengewone vreugde. Hemelse Vader, richt onze ogen op Hem, dat wij niet verloren lopen. Maak ons één in de Heer Jezus, die de Weg is, de Waarheid en het Leven, en die ons geleerd heeft te bidden:

A Onze Vader die in de hemel zijt ...

Lied (ZJ 123 Nu daagt het in het oosten)

*Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal.
De duisternis gaat wijken van d'eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken met ongekende pracht.
Zij die gebonden zaten in schaduw van de dood,
Van God en mens verlaten – begroeten 't morgenrood.*

Zending en zegen

V. Ga dan allen heen en wees kinderen van het licht.

A Want de vrucht van het licht is alles wat goed, waar en rechtvaardig is.

V. Neem niet deel aan de heilloze werken van de duisternis.

A Laten we waakzaam zijn, dat het wonderlijke licht van Christus ons moge doordringen.

V. De vrede en de liefde van God onze Vader en van Jezus Christus zij met u allen. De genade van de Heer zij met allen die hem liefhebben tot in de eeuwigheid.

A Amen. Wij danken U, God.



Hutomo: Mshibo Ethiled

Qolo: Mshibo Ethiled (Fendo Trayono)

Mode: 2, 6

شاهنا، مهننا لياك

قلا، مهننا لياك (شبه الاننا)

صعنا: ح. د. ه.

♩ = 80 67

Mshu - ho e - thi - led : bghaw Be - thel - bem :
 msha - lin waw woen - rin : day - ko e - thi - led :

wnen ma - den - bo : Mghu - she e - thaw
 mal - ko dlash - lo - mel : e - thayn dneb - ruk

li - - - - - qo - - - - - rch :
 wnes - - - - - ghud - - - - - leb ✦

Christ was born in Bethlehem, and from the East the Magi came to honor Him. They were asking, "Where was the king born? For we came to greet, bless, and worship Him!"

Slotzang (ZJ 373 Mogen allen één zijn)

Mogen allen één zijn Vader,
zoals Gij in Mij zijt en Ik in U ben;
mogen zij ook één zijn in Ons
opdat de wereld gelove in Mij.

*Heilige Vader, U wil Ik Mij wijden
voor al wie Gij Mij toevertrouwt,
dat zij zich aan U wijden ook
in liefd' aan elkaar tot zelfs in de dood.*



Interkerkelijk Comité van Brussel
c/o St-Hendriksvoorplein 18 – 1200 Brussel
Website : www.cib.brussels
E-mail : cib.unitechretiens@gmail.com
IBAN: BE02 0001 0528 7840 (BIC : BPOT BE B1)

